

Anton van Wilderode (1918-1998)

uit: Op hoop van vrede

De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,
de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur
want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur
voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.

Lenie Dingemanse –(2010)

Soms zou je wel voor eeuwig
op de drempel willen staan
niet heen - niet terug
maar dit moment verlengen
de tijd als zinloos argument
langs je laten gaan

**Walther von der Vogelweide,
tussen 1190 en 1230**

Ik was gezeten op een steen:
het ene over 't andere been,
steunend op mijn elleboog
zonder dat ik mij bewoog,
met in mijn hand mijn kin en wang.
Zo dacht ik na, heel diep en lang,
over hoe mensen moeten leven.
't Werd mij daarbij niet ingegeven
hoe je kunt komen aan drie zaken
zonder er een weer kwijt te raken.
Eerst eer, vervolgens 't aardse goed,
hetgeen elkaar vaak schade doet
en drie, dat God genade geeft,
wat een nog grotere waarde heeft.
Ik had die drie graag in een schrijn,
maar ik weet dat het niet zo kan zijn,
want aards bezit en daarbij eer
en de genade van de Heer
kom je in één hart niet meer tegen:
versperd zijn alle toegangswegen,
de goede trouw heeft ons verlaten
en het geweld beheerst de straten.
Zolang vrede en recht ziek zijn en gewond,
vinden bezit, genade en eer geen vaste grond.

Driek van Wissen (1943-20210)

Oudejaarsloterij

Wij moeten blijven hopen, landgenoten,
Hetgeen wij met oudjaar vast zullen doen;
Dan hopen wij op minstens 1 miljoen
Als rendement van onze dure loten.

En is het oude jaar daarna voorbij
Dan wordt het nieuwe weer een loterij.